



## פרשת מסעי - מסעות בני ישראל

בפתיחת הפרשה כתובה רשימה ארוכה של מסעות בני ישראל ומקום חנייתם במדבר, מיציאת מצרים ועד הגעתם לירדן.

נשאלת השאלה מדוע האריכה התורה בתיאור המסעות של עם ישראל? והרי בדרך כלל מקצרת התורה בלשונה?

בשם רבי משה הדרשן מפרש רש"י, שמטרת כתיבת המסעות ללמדנו את מידת החסד הגדולה של ה', שאף על פי שהעונש שנגזר על חטא המרגלים היה שבני ישראל יהיו "רעים במדבר ארבעים שנה" (במדבר יד לד) ללא מנוחה – ריחם עליהם ה' ורוב הזמן חנו עם ישראל במקום אחד ולא היטלטלו בדרכים. למסקנה זו ניתן להגיע מרשימת המסעות המפורטת שממנה עולה שארבעה עשר מסעות היו בשנה הראשונה לצאתם ממצרים, ושמונה מסעות בשנה האחרונה, ובמשך כל שלשים ושמונה שנות הנדודים במדבר לא נסעו אלא כעשרים מסעות בלבד.

הסבר נוסף מביא הספורנו: רצה הקב"ה לספר בזכותם של עם ישראל שהלכו אחריו במדבר, וכמו שניבא ירמיהו: "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת פלולתיך לכתף אהרי במדבר בארץ לא זרועה" (ב.ב.).

טעם נוסף כתב הרמב"ם במורה נבוכים (ג נ) לחיזוק האמונה בניסים: בכל יום ויום במשך ארבעים השנה שהיה עם ישראל במדבר התרחשו לפחות שני ניסים גלויים: ירידת המן שממנו אכלו, ובארה של מרים שממנה שתו. ומה יהיה אם ירצה מישהו לפקפק במציאותם של שני הניסים, ויסביר שבמשך ארבעים שנה היה עם ישראל חורש וזורע וניזון ממה שגידל בעצמו, או שבמקומות שבהם עברו נבעו מעיינות עם שפע מים, וכל הישרדותם במדבר הייתה בדרך טבעית ללא בדל של נס – לכן נרשמו כל ארבעים ושנים שמות התחנות בדרך שעברו, כדי שאפשר יהיה לבקר באותם מקומות ולראות שאי אפשר לחרוש ולזרוע שם, ושאינן שם מים, ומתוך כך יאמינו בנס המן ובנס הבאר.

אמרו רבותינו במסכת קדושין (עא ע"א) שאחד משמותיו של הקב"ה הוא שם בן ארבעים ושנים אותיות, כמספר המסעות שבפרשה, ושם זה נרמז גם בתפילת "אנא בכח" שיש בה ארבעים ושניים מילים, ואחריהן מוסיפים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כמו שהיו עונים במקדש על אזכרת השם המפורש. ודבר זה מלמדנו שכל מסע מהמסעות מכוון כנגד אות אחת משמו של הקב"ה, ורק בסוף המסע האחרון כשהושלם שמו של הקב"ה זכו ישראל להיכנס לארץ ישראל.



ארץ ישראל    אמונה    טהרת המשפחה    בית המקדש    פרשת שבוע    תפילה

שי  
לש"י

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי ז"ל  
אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים  
מתוך אתר שי לש"י : <https://shayleshay.co.il>



במסע אחד מוזכר גם תאריך: כשעם ישראל חנה בְּהַר קָהָר מת אהרן בְּחֻדְשׁ הַקָּמִיּוֹשִׁי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ (לג לח),  
דהיינו בראש חודש אב. ביום זה נחלשה מידתו של אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות  
ומקרבן לתורה, ובחודש אב התגברה שנאת החינם, ההפך הגמור ממידותיו של אהרן, וכתוצאה מכך חרב  
בית המקדש השני. כאבל על כך ממעטים אנו בשמחה "משנכנס אב" מיום פטירת אהרן הכהן.  
יהי רצון שבזכות אהבת חינם נזכה בקרוב לבנות את בית המקדש ולראות בגאולת ישראל השלמה.