



## פרשת ויקרא — חשיבות לימוד ענייני הקורבנות

פרשת ויקרא פותחת את הלכות הקורבנות שבחומש "תורת כוהנים". הקורבנות הם אחד משלושת היסודות שהעולם עומד עליהם, כדברי שמעון הצדיק בתחילת פרקי אבות (א ב): "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים"; העבודה היא עבודת הקורבנות. וכן כתב הרמב"ם בסוף הלכות מעילה (פרק ח הלכה ח): וכל הקורבנות כולם מכלל החוקים, ואמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד.

למרות החשיבות המרובה של עבודת הקורבנות, הידיעות שלנו בהלכות הקורבנות מועטות מאוד. על מצב זה קבל כבר הרמב"ם בהקדמה לפירושו לסדר קודשים: עניין הקורבנות אבד, בעוונותינו הרבים, ואין משגיחים בו, ואין שואל, ואין דורש, עד שנשתוו בו החכם הגדול עם הסכל, ורוב התלמידים אינם יודעים מהקורבנות אפילו מה שנאמר בהם בפסוקים!

חורבן המקדש גרם לא רק לביטול הקרבת הקורבנות אלא גם לביטול לימוד תורת הקורבנות, שחדל להיות הלכה למעשה. כנגד הרפיון בעיסוק בנושא זה, לימדו חז"ל על החשיבות המרובה ללמוד ולהבין את ענייני הקורבנות. כך מובא במדרש בשם רבי חנינא בר פפא: אמר להם הקב"ה לישראל: "הואיל ואתם מתעסקים בהלכות הקורבנות, מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים אותם!" ("ויקרא רבה" ז ג).

ב"זוהר" (חלק א דף ק א) מובא בשם התנא רבי כרוספדאי, שמי שאומר בכוונה את ענייני הקורבנות, מובטח לו שאותם מלאכים הממונים להזכיר לפני ה' את חטאיו, לא יוכלו לעשות לו רע, אלא רק טוב. לכוונת הלב בלימוד ענייני הקורבנות כמה מובנים: גם להבין את מה שאומרים, גם להתקרב אל ה' דרך אמירה זו ולרצות שהאמירה תיחשב כמו הקרבה, וגם לבטא את תשוקתנו לזכות לעבודת הקודש בפעל.

לפני יותר מ-120 שנה, בשנת ה'תרנ"ט, פירסם רבי ישראל מאיר הכהן, ה"חפץ חיים", ספר על הלכות המקדש בשם "ליקוטי הלכות". בראש הספר מבואר שהלימוד של ענייני עבודת המקדש חשוב לא רק כחלק ממצנת תלמוד תורה שאנו מצווים ללמוד ולדעת את כולה, ולא רק בתור תחליף זמני להקרבה בפעל שמתאים לתקופת החורבן, כנזכר למעלה, אלא גם כצעד שיקרב אותנו לקראת הגאולה ובניין המקדש השלישי: כחלק ממצנת דרישת ציון. מדברי הנביא ירמיהו (ל יז): "ציון היא, דרש אין לה" מדייקים חכמינו ז"ל במסכת סוכה (מא.) שיש לדרוש את ציון, לברר את ענייני הגאולה ובית המקדש ולפעול באופן מעשי למימושם. בהסכמה ל"ליקוטי הלכות" כתב הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, האדר"ת (חותנו של הראי"ה קוק) ש"עיקר דרישה לציון – על ידי התבוננות בתורת ה' התמימה, תורת הקודש והמקדש".

איץ ישראל    אמונה    טורת המשפחה    בית המקדש    פרשת שבוע    תנין

**לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז"ל**  
 אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים  
 מתוך אתר שי לשי" : shayleshay.co.il

וכך חותם רבי ישראל מאיר הכוהן את ההקדמה הראשונה לספר: אם תפילותינו וציפייתנו לבניין המקדש ולחידוש עבודת הקורבנות הן אמיתיות, אזי חייבים גם ללמוד את הלכות המקדש והקורבנות. כאשר עם ישראל יכין את עצמו לדעת את דיני עבודת הקורבנות, הוא יוכל לדרוש מהקב"ה שישב את עבודת הקודש לירושלים. וכשיראה הקב"ה שאנו משתדלים להתכונן ולומדים את דיני הקורבנות, ועומדים ומצפים מתי יגיע דבר זה למעשה – בוודאי יחיש לגאול אותנו, ויבנה לנו את בית תפארתנו, כי מכיוון שאנחנו עשינו את שלנו, הוא בוודאי יעשה את שלו, וישוב אלינו ברחמים, ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, במהרה בימינו,

אמן!