



לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז"ל
אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
מתוך אתר שי לשי: shayleshay.co.il

פרשת אָמֵר — ספירת העומר כהכנה למתן תורה

בפרשת השבוע כתוב הציווי על ספירת העומר.

כתב הרמב"ן (כג לו) שימי ספירת העומר הם כימי חול המועד: יום טוב הראשון של פסח הוא החג שלפניהם, וחג השבועות הוא החג שאחריהם. לאור דבריו, היו ימי ספירת העומר צריכים להיות ימים שמחים כימי חול המועד, אבל הם הפכו לימי אבל על תלמידי רבי עקיבא שמתו בימים אלה, כמו שמסופר במסכת יבמות (סב:): שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם מתו מפסח עד שבועות על שלא נהגו כבוד זה בזה.

ונשאלת השאלה: האם מקרה הוא שמתו תלמידי רבי עקיבא דווקא בימים אלו?

נראה שמתם בימים אלו קשור למהותה של תקופה זו. ימי הספירה הם ימי הכנה למתן תורה. וכיצד מתכוונים למתן תורה?

את הפסוק בישעיהו (נה א) "הוֹי כָּל צִמָּא לְכוּ לְמִים" דרשו רבותינו במסכת תענית (ז): למה נמשלו דברי תורה למים? לומר לך: מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה.

אין זה מקרה שמשנה רבנו, שהיה "עָנּוּ מְאֹד מִפֶּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאָדָמָה" (במדבר יב ג), זכה לקבל את התורה מסיני. למדנו מכאן שההכנה הטובה ביותר לקבל את התורה היא לאחוז במידת הענווה, "שהיא מידה טובה מכל המידות טובות" כמו שכתב הרמב"ן באיגרת לבנו.

גם מדברי רבותינו ב"ויקרא רבה" (ט ג) ניתן ללמוד שתלמוד תורה צריך לבוא על בסיס של "דרך ארץ", כלומר התנהגות ראויה וטובה. וכך כתב רבנו יונה בפירושו לפרקי אבות על המשנה: "אם אין דרך ארץ, אין תורה" (ג יז), שהתורה שוכנת רק במי שמידותיו שלמות. וכן כתב רבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י ז"ל, בספרו "שערי קדושה", שהקפדה על מידות טובות היא ההכנה העיקרית לקבלת התורה.

עתה מובן שתלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה מתו בימי הספירה, הימים שבהם צריך להתכונן לקבלת התורה במעשים טובים שבין אדם לחברו.

התיקון לחטאם של תלמידי רבי עקיבא הוא יישום מאמרו של רבי עקיבא המופיע בירושלמי (בדרים פרק ט הלכה ד) "וְאֶתְבַּתְּ לְרַעְדָּה פְּמוֹדָה" (ויקרא יט ו) – זה כלל גדול בתורה.

יהי רצון שמתוך אהבה ואחוה שלום ורעות שישירו בינינו, נזכה לקבל את התורה בשמחה בחג השבועות הבא עלינו לטובה.