

פרי גני

לואית קרויזר

ליל כוכבים הירח עלה

אני יושבת חושבת וסביבי אפלה

זיכרונות עולים

געגועים מציפים

איך יתכן שעברו הימים

שעה, יום ועוד שנה

ואני עדיין מחכה

שעה, יום ועוד שנה

אני מתגעגעת אליכם

נאחזת באמונה.

מתגעגעת לשמוע את קולכם

מתגעגעת להרגיש בחיבוק את חום גופכם

מתגעגעת למילים שעוד רוצות להיאמר

מתגעגעת לחיוכים, לצחוק, לטיולים

מתגעגעת להכין לכם מאכלים אהובים

עוגות בראוניס, פיצות, סנדויץ' טוסט עם מלפפונים

מתגעגעת לקנות לכם פינוקים, חמצוצים, וסוכריות עדשים

מתגעגעת לרגליים ארוכות שיוצאות מצידו השני של השולחן

מתגעגעת למי שירוץ לפני בזיג זג מימין ומשמאל

מתגעגעת לסתם הליכה בשבת אחרי הארוחה או סתם ביום חול

מתגעגעת גם לערמות הכביסה

מתגעגעת לדלת שנפתחת בתנופה
 מתגעגעת לביקורים משמחים בשעות לא צפויות
 מתגעגעת לנעליים צבאיות גדולות
 מתגעגעת למדים ולגרביים צבאיות נודפי זיעה
 מתגעגעת לתרגילי ראייה
 מתגעגעת לקולות
 מתגעגעת לריחות
 מתגעגעת ללב שכואב משטויות
 מתגעגעת לחיים נטולי פחד משיחות ללא מענה
 מתגעגעת לחיים פשוטים ותמימים
 מתגעגעת, מתגעגעת, מתגעגעת בלי סוף
 אל שניכם,
 אליך שלמה ואליך ישי
 שהפכתם לאינכם ביום בהיר אחד
 אך הינכם, תמיד, עמוק בליבי, בתוכי!

את פרי גני אני מבקשת

אלי כי ישוב

פרי גני, חלק מגופי, נשמה מנשמת

שהיה ואבד לי

ונותר רק בליבי.

בדומיה העוטפת את התוגה

נותרת בליבי המשאלה

שעה חולפת יום ועוד שנה

ואני עדיין ממתינה
שעה חולפת יום ועוד שנה
עודי זוכרת, מתגעגעת
ומלאת אמונה נאחזת במה שיש
נאחזת במי שעוטף ומרפד את מסע חיי
מודה על כל נוכחות של חסד
מודה ומתפללת
להמשיך ולהרגיש אף ביתר שאת את שפע הטוב שקיים
בצד הגעגוע העמוק והחסר העצום.

את פרי גני אני מבקשת
אלי כי ישוב
פרי גני, חלק מגופי, נשמה מנשמת
שהיה ואבד לי
ונותר רק בליבי.